



Almere, 12 februari 2024

Onderwerp: leerkracht Levensbeschouwing

Beste ouders/verzorgers,
Assalamoe alaikoem,

Het zou kunnen dat u al geïnformeerd bent door uw kind: wij hebben het genoegen u te berichten dat we een leerkracht Levensbeschouwing voor de groepen 1 tot en met 4 hebben gevonden. Dounia Dahak zal deze belangrijke rol op zich nemen. Wij wensen juf Dounia veel (werk)plezier en zegeningen in haar werk en kijken uit naar de samenwerking. Juf Dounia heeft de afgelopen weken al een start gemaakt. We hebben juf Dounia gevraagd om zich aan u voor te stellen. In onderstaande haar bericht.

Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh beste ouders,

Mijn naam is Dounia Dahak. Moeder van 3 jongens, woonachtig in Almere en vanaf 29 Januari werkzaam bij de Aliman als Godsdienst docent. Met veel passie en liefde voor ons geloof deel ik mijn kennis nu graag met de kinderen van de groepen 1 Tm 4 In shaa Allah. Met de wil van Allaah kunnen wij onze kinderen voorzien van islamitische kennis en ze de liefde laten voelen voor ons mooie geloof, liefde voor Allaah de almachtige en liefde voor onze Profeet Mohammed Sallahlahu alaihi was salam, en moge Allaah de almachtige onze kinderen leiden op het rechte pad en hetgeen wat ze leren profijtvol voor hen zal zijn voor de rest van hun leven. Des te meer ik van deze wereld zie des te dankbaarder ik word voor de Islam.

Shaykhul Islaam Ibn Taymiyyah Raghmiulah Zei: Er is in de wereld geen enkel genot dat lijkt op het genot van het hiernamaals, behalve het genot van het geloof (Maymu' al Fatwa al Kubra, 31/28/ vertaald door Mohamed Bendaoud.

Ik kijk enorm uit naar vele leerzame en profijtvolle jaren binnen de Aliman In shaa Allah.

Met vriendelijke groet,

Samira Sbaa

IBS Al Iman
Harderwijkoever 3
1324 HA Almere



aliman.nl